



**KRÖNIKA:** Charlotte Wallin  
**ILLUSTRATION:** Ann Malmstedt

## Jag, en kreativ ungdom som gillar tystnad

**Imorse hände det igen.** Jag ser mig själv som en kreativ ungdom, trots att jag fyllt 27. Jag fyller mitt liv med musik, TV och lite annat. Jag skriver mycket. Och så jobbar jag när alla andra är lediga. Det är inget riktigt jobb, det är ett extrajobb. Vid sidan om studierna. Jag är marknadsundersökare. Ja, jag är en sådan där jobbig typ som ringer och vill låna några minuter av folks tid. Till deras outröttliga missnöje, naturligtvis. På grund av mina arbetstider kvällstid det så har jag insett att för sådana som mig finns ingen pardon. Jag följer inte med den svenska strömmen av ordentliga heltidsarbetande, välartade, ansvarsfulla människor. Men hallå! Studenter och ungdomar och alla som oss, vi existerar också! Och de flesta av oss gillar att sova länge och vara uppe sent. Eller vänta, att helt enkelt sova från 03 till 12 eller något i den stilen. Vi förskjuter tiden för sömn, precis som vädergudarna förskjuter tiden för den svenska sommaren. Den börjar inte längre i juni och slutar i augusti. Den börjar i juli och slutar i september. Enkelt! Nu pratas det om att sommarlov ska förskjutas för att anpassa sig till detta. Men finemang! Kanske kan vi också ändra så att allt före klockan 10.00 på dagarna är sovtid! Eller, åtminstone tyst tid. Det skulle göra de gråsliga morgonpratarna på de kommersiella radiostationerna utan jobb. Det låter helt ok för att de orkar tjattra från när det nu är de börjar till när de nu är de slutar, det begriper jag inte. Folk är inte kloka som accepterar sådana ljud så tidigt på dagen. Men jag skulle inte klaga på detta idag, jag skulle ju klaga på något helt annat. Det som mig imorse, igen.

**Där jag bor** finns en mycket energisk bostadsrättsförening. Jag borde nog uppskatta det för de fixar faktiskt en del, som fina torkskåp till tvättstugorna som torkar rekordsnabbt. Men jag uppskattar inte deras nit när det gäller utomhusskötsel. Eftersom det är år 2003 så använder de nämligen maskiner. Maskiner låter. Jag skrev ju tidigare att jag var en kreativ ungdom. Kreativa ungdomar sover på dagarna och skapar på nätterna. Tror ni inte att alla stora musiker och alla stora författare och alla riktigt stora filosofer, you name it, skapade under sena nätter istället för halv

åtta på morgonen när de sura och buckliga i rösterna upptäckte att morgonkaffet var slut?

Men ingen av dem bodde i mitt hus. Jag har väl min ursäkt då, det är därför jag inte är någon stor författare. För nattsudd kostar dagsömn och det är rena fakta, om man inte är lite mer rock'n'roll men då varar man inte så länge.

**Imorse var det gräsklipparen.** De människor som arbetar med trakten kring mitt hus börjar ofta före åtta. Sisådär halv åtta drar de igång med sina maskiner. Det är gräsklippare av alla dess olika slag, sådana som klipper mattorna och sådana som klipper runt träden och sådana som klipper runt trottoarkanterna. Sedan har de sopmaskiner och trädklippningsmaskiner och riktigt ilska lövblåsare. På vintern är det små minitraktorer som låter riktigt illa som plogar och sandar. Men det som är allra värsta är de tar fram de manuella snöskottningsredskapen och skrapar rent runt portarna. Det tar ca tre timmar med sporadiska skrap i mycket ojämn omfattning och det är rena döden för en hjärna som försökt lära sig att acceptera jämna motorljud och på något vis inlemma dem i sin sömn.

**Jag har insett** att samhället inte alls vill främja kreativt skapande bland sina höghus. Inte bland dem med lite grönt och växande utanför. Då skulle man bo i en betongbygd. Men där kan jag inte skriva om den svenska landsbygden. Där kan jag nog inte existera. Drömmen om ett eget litet hus kvarstår. Tanken på att inte klippa gräsmattorna förrän man vaknat är helt ok. Men då har man ju grannar, uppskattar de gräsklipp och hög musik på eftermiddagen? De är antagligen stöpta i samma elaka svenska form; sova 22-07 och arbeta 8-17. Den resterande tiden behöver de till avkoppling eller vad dessa välartade människor nu ägnar sig åt.

**Ha!** Då tar jag ut min hämnd och ringer till dem från mitt jobb! Hej hej, det här är Charlotte. Vi gör en liten marknadsundersökning just nu och jag undrar om du vill svara på några frågor?